

Van de redactie

Beste vrienden, Mir Wam (Vrede zij u!),

Het werk voor stichting Mir Wam mag zijn voortgang hebben. Graag willen wij u informeren over het werk wat in de afgelopen maanden is gebeurd. We zijn dankbaar dat dit nog steeds door mag gaan te midden van alle nood in deze wereld. We roepen u op om te bidden voor onze medechristenen in de Oekraïne, maar ook op andere plekken in de wereld waar zoveel nood is.

D.V. volgende week hoopt ds. Ilyshin uit Oekraïne in Nederland te zijn. Hij maakt regelmatig reizen tot aan de frontlines om daar het Evangelie en hulp te brengen. Stichting Mir Wam mag hem hierbij ondersteunen. We willen u van harte uitnodigen op een van deze avonden. Voor meer informatie zie het [bericht op de website](#).



Ontmoeting ds. Vladimir Ilyshin

Kom luisteren naar het indrukwekkende verhaal van broeder Ilyshin. Hij reist met grote regelmaat naar het frontgebied om daar het Evangelie te brengen. Stichting Mirwam ondersteunt hem hierbij.



08-11 GG Opheusden 20.00u
09-11 GG Nunspeet 19.30u
12-11 GG Terneuzen 20.00u
13-11 GGiN Bruinisse 19.30u

voor alle data geldt: D.V.

Voor meer informatie: www.mirwam.nl/actueel-nieuws of scan de QR-code



*De avond in Opheusden is een gemeenteavond

**De avond in Nunspeet is een regioavond

Overzicht van gemaakte reizen

Dit jaar 2024 werden al negen reizen gemaakt naar de Oekraïne. We zijn de Heere dankbaar voor Zijn bewaring tijdens deze gevaarvolle reizen.

Via de website houden we u tijdens de reizen zoveel mogelijk op de hoogte. Zo blijft u op de hoogte van het actuele nieuws. <https://www.mirwam.nl/actueel-nieuws/>

1. Februari 2024 – Reis Johan Boeder – **Conferentie niet-geregistreerde baptisten in Kovel**
2. Maart 2024 – Reis Arend Steller – **Merefa en frontzone Kherson**
3. Maart 2024 – Reis Jaap van Wijck en Johan Boeder – **frontzone Kupiansk en Donetsk gebied, Kryvih Rig.**
4. Mei 2024 – Reis/transport Rien Schot en Johan Boeder – **Kryvih Rig, overstromingsgebied Kakhovka, frontzone Kurpiansk, evacuatiezone Charkov grensgebied.**
5. Juni 2024 – Reis Arend Steller – Merefa en frontzone Kherson
6. Juli 2024 – Cees Meerveld, Dirk en Mineke Verhoek, Johan en Geertje Boeder – **Bezoek jeugdkampen Zhotomir, Unterkarpaten, Kryvih Rig en Smila.**
7. September 2024 – Reis/hulptransport Jaap van Wijck en Johan Boeder – drie weken **frontzone Kupiansk en Donetsk, Odessa gebied en opnieuw Donetsk gebied**
8. Oktober 2024 – Reis Dirk en Mineke Verhoek – **Noodhulp Roma's Unterkarpaten**
9. Oktober 2024 – Hulptransport (trailer) Heimen van de Brink en Kees Blotenburg – **Kherson, Kryvih Rig, Merefa (Charkov gebied).**
10. Planning november 2024 – nog een trailer naar **Kryvih Rig en Merefa (Charkov gebied).**

Bezoek jeugdkampen – juli

Cees Meerveld, Dirk en Mineke Verhoek, Johan en Geertje Boeder maakten deze reis om het jeugdwerk te ondersteunen, tenten te brengen waar de jongeren in gaan slapen en om bij de Roma voedselhulp te brengen. Daarna gingen Cees en Johan samen verder naar Kryvih Rig en Smila om hulp af te leveren.



Voor het verslag van deze reis:

- [1. Bezoek jeugdkampen \(1\)](#)
- [2. Bezoek jeugdkampen \(2\)](#)
- [3. Bezoek jeugdkampen \(3\)](#)
- [4. Bezoek jeugdkampen \(4\)](#)



Bezoek frontlinie – september

In september zijn bestuurslid Jaap van Wijck en hulpcoördinator Johan Boeder naar de Oekraïne gereisd om de medische hulpmiddelen, geestelijke lectuur en de voedselpakketten naar de plekken aan het front te brengen. We zijn u dankbaar voor alle giften en goederen die zijn binnengekomen naar aanleiding van onze oproep in augustus.

Reisupdates zijn tijdens de reis op de website gepubliceerd. Voor het verslag van deze reis:

1. [Begin Reis](#)
2. [Zaterdag 07-09 \(moeizame grenspassage\)](#)
3. [Zondag 08-09 en maandag 09-09](#)
4. [Overdracht aanhanger met hulpgoederen](#)
5. [Maandag 09-09 vervolg](#)
6. [Dinsdag 10-09 \(Prokrovsk\)](#)
7. [Woensdag 11-09 \(Lyman\)](#)
8. [Donderdag 12-09 \(Lozova, broederhuis\)](#)
9. [Vrijdag 13-09 en zaterdag 14-09 \(Kupiansk\)](#)
10. [Zondag 15-09 \(bij de Russische grens\)](#)
11. [Maandag 16-09 en dinsdag 17-09 \(Odessa\)](#)
12. [Woensdag 18-09 en donderdag 19-09 \(Donetsk\)](#)
13. [Zaterdag 21-09 en maandag 23-09 \(Siversk\)](#)

Het eind van deze dag mogen we opmerken: de Heere is de Verhoorder der gebeden. Filippenzen 4,6. Dankt Hem, prijst zijn grote naam. We keerden terug uit een andere wereld.



Noodhulp Roma's – oktober

Als je eenmaal kennis gemaakt hebt met de nood in de Roma gemeenschappen in Oost-Europa, dan laat dit je niet meer los. In de zomer van 2023 bezochten Dirk en Mineke Verhoek uit Oldebroek voor de eerste maal, in samenwerking met Stichting Mirwam, de Roma gemeenschap in Tyra Pasika. Verdere bezoeken en steun bleven volgen, met de Kerst, in het voorjaar, de afgelopen zomer, en dan nu in oktober opnieuw. Dat is heel belangrijk: voortdurend aan dezelfde mensen steun gegeven, in overleg met een lokale kerkelijke gemeente. Zo wordt iets opgebouwd en kan je meer betekenen voor een gemeenschap.

Voor de reis van oktober zamelden Dirk en Mineke in eigen omgeving kleding, kinderlaarzen en geld in om een zinvolle vracht mee te kunnen hebben. De Mercedes Sprinter (dubbelcabine) bus werd klaargemaakt en alles geladen rond 12 oktober 2024. Via Stichting Mirwam werden de douanepapieren geregeld. [Voor het verdere verslag klik hier.](#)



Van het Bestuur

Het bestuur is op zoek naar iemand die als vrijwilliger secretariële (ondersteunende taken kan uitvoeren (redactie nieuwsbrief, beheer adressenbestand, bedankbrieven, secretarieel werk, regelen douanepapieren e.d.). Dit kost enkele uren per week. Wie wil ons hierbij helpen? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van de bestuursleden. Zie: <https://www.mirwam.nl/over-ons/>

Van de Penningmeester

We mogen terugzien op een drukke periode, zeker ook voor de broeders uit de verschillende kerken in Oekraïne die aan het front zeer actief zijn.

Met eigen ogen hebben we gezien hoe actief de gemeenten daar invulling geven aan, humanitaire hulp en het evangelisatiewerk heel dicht aan de frontlinie.

Dat dit niet zonder gevaar is hebben we ook zelf ervaren en gehoord van de jonge broeders die ook mee waren tijdens de ritten naar o.a. Pokrovsk, Kupiansk, Liman, Slavjansk en vooral Siversk.

We willen dan ook opnieuw vragen om gebed voor deze mannen die dit werk wekelijks en soms ook dagelijks doen. Jongens van rond de 21 jaar die daar helpen, om de omgekomen burgers van alle leeftijden, te begraven op een tijdelijk aangelegd kerkhof.

Er is voor dit werk veel geld nodig als we denken aan de brandstof, kapotte auto's door het slechte wegdek of door granaten die dichtbij ontploffen, kogelgaten etc.

Ook kerken die beschadigen, door het oorlogsgeweld, proberen ze zo goed als het gaat nog te repareren.

Inmiddels mogen we als stichting de evangelist Andrei Tsjubenko financieel bijstaan voor zijn werk in het frontgebied regio Charkov. Het is te begrijpen dat de kerken al deze kosten niet meer zelf kunnen dragen.

We willen iedereen opnieuw bedanken voor alle giften die zijn ontvangen in de achterliggende periode! Er blijft dan alleen verwondering over voor al deze ontvangen gaven. We kunnen dan alleen maar zeggen: Eben-Haëzer! En de Heere zal ook in de toekomst in de middelen voorzien die nodig zijn, om Zijn Koninkrijk uit te breiden, tot de laatste zal zijn toegebracht.

Ook staat de jaarrekening van 2023 online. Via [deze link](#) kunt u de terugblik van het bestuur en de jaarrekening lezen.

Voorlichting – Activiteit - Werkgroepen

Voorlichting/presentatie

Wilt u een gemeente-, of jongerenavond (of -middag) organiseren om de nood in de Oekraïne onder de aandacht te brengen? Of dit voor uw schoolklas doen? Neemt u dan contact met ons op. Wij verzorgen dan D.V. een presentatie, met informatie uit de eerste hand (onze mensen bezoeken frequent de Oekraïne, ook de frontzones). Belangstelling? Stuur dan een email naar info@mirwam.nl.

Activiteit organiseren

Wilt u een activiteit organiseren voor MirWam? Meldt het ons dan. Eventueel kunnen we een aankondiging plaatsen op de website en/of in onze Nieuwsbrief.

Werkgroepen

We hebben werkgroepen/contacten (alfabetisch) in Lelystad, Noord-Veluwe, Rhenen-Betuwe, Schouwen-Duiveland en Terneuzen. Wilt u met hen samenwerken? Laat het ons weten.

Ontvangst van de MirWam Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@mirwam.nl De door u ingevulde persoonsgegevens (emailadres en de eventueel andere verstrekte informatie) worden door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar info@mirwam.nl U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.